

In Spanje in het zonnige Sevilla
Daar woont een lieve schat ze heet Marina
Ze danst in het café “la Cucaracha”
't Is daarom 's avonds altijd even vol
Je vind er praktisch iedere torero
Die zwaaien dan geestdriftig hun sombrero
En roepen luid:”Maria yo te quiero”
Zo maakt zij iedereen het hoofd op hol

Refrein:

Marina, Marina, Marina

Kom dans nog een keertje voor mij

Marina, Marina, Marina

Dan maak je mijn hartje zo blij

Als ik jou zie draaien

Met je rokken zwaaien

Dan sta ik in lichtelaaie

Dat doet m'n temperament

Wil je met me trouwen

Ik laat een villa bouwen

Het zal je nooit berouwen

Wanneer je bij me bent

De centjes blijven steeds maar binnenstromen
 Want elke Don José bleef daar graag komen
 Voor hen was zij het meisje uit haar dromen
 Maar toch ging zij met geen van allen mee
 Tenslotte dorst 't een van hen te wagen
 Marina om haar handje te gaan vragen
 Haar antwoord maakte hem totaal verslagen
 Ze zei: "Ik trouw met de baas van het café"

Refrein:

Marina, Marina, Marina

Kom dans nog een keertje voor mij

Marina, Marina, Marina

Dan maak je mijn hartje zo blij

Als ik jou zie draaien

Met je rokken zwaaien

Dan sta ik in lichtelaaie

Dat doet m'n temperament

Wil je met me trouwen

Ik laat een villa bouwen

Het zal je nooit berouwen

Wanneer je bij me bent

(+)

Wanneer je bij me bent

Wanneer je bij me bent