

!Olé!

Na die mooie, warme reis door 't zonnige Spanje
Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans
Heel m'n kamer straalt van rood en van oranje
De felle kleuren van de Spaanse zon en maan
De Spaanse furie heeft me zo geraakt
Dat temperament veroverde m'n hart

Refrein:

Ik hou van dansen en muziek (e viva España)

Van oude trots en romantiek (e viva España)

Een serenade aan 't balkon (e viva España)

Geef mij maar alle dagen zon (España por favor)

In mijn handen klepperen de castagnetten
En de flamenco die stamp ik met mijn voet
Ik draag enkel Andalusische toiletten
En op m'n hoofd staat een grote, zwarte hoed
Bij Spaanse vino en gitaarmuziek
Beleef ik steeds weer echte romantiek

Refrein:

Ik hou van dansen en muziek (e viva España)

Van oude trots en romantiek (e viva España)

Een serenade aan 't balkon (e viva España)

Geef mij maar alle dagen zon (España por favor)

Nu zit ik weer eenzaam in m'n eigen kamer
Terwijl de regen m'n dromen overspoelt
'k zou de muren willen wegslaande met een hamer
Want er is niets wat m'n Spaanse vuur nog koelt
Met bandarillos stevig in de hand
Verjaag ik kou en regen uit ons land

Refrein:

Lalaala lalalalalaa (e viva España)

Lalaala lalalalalaa (e viva España)

!Olé!