

Sofietje

Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje
 Op een Amsterdams terras
 Zij was Hollands als het gras
 Als een molen aan een plas
 Ik wist niet wat ik moest zeggen
 Uit moest leggen
 Iets wat Cupido wel weet
 Dat ze mij meteen iets deed
 Meteen iets deed

Refrein:

*Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn
 In Helsinki, in Londen, in Berlijn
 Waar ik op de wijde wereld was
 Ze mochten er wel zijn
 Maar de mooiste van de mooiste is Sofie
 In de liefde is ze zeker een genie
 Want zo'n meisje als Sofietje is een lentesymfonie*

In haar stem hoor ik een liedje, melodietje
 't Is een liedje met een lach
 Dat ik hoor sinds ik haar zag
 Sinds ik haar zag

Refrein:

Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje
 Op een Amsterdams terras
 Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was