

Intro: Refrein niet zingen

De kastelein schenkt nog wat in en kijkt dan op zijn klok
Het is de hoogste tijd
Iedereen drinkt snel zijn glas leeg, de laatste wordt getapt
Een jukebox die plots zweeg
't Is de hoogste tijd wordt er geroepen uit de hoek
De bonnen liggen klaar
Ach mag ik vandaag poffen vraagt een mannenstem
Betaal jij morgen maar

Refrain:

Het is tijd, de hoogste tijd

U wordt bedankt voor weer een dag gezelligheid

Dag mevrouw en dag meneer. U komt hier toch weer?

Er wordt aan de bel getrokken, de laatste is van mij
Nou vooruit de allerlaatste, wie denkt er aan mij
Ik heb toch ook een thuis
Aan de tafel in de hoek daar zit een man alleen
En staart voor zich uit
Straks wordt hij weer snel vergeten, hij denkt waar kan ik heen
Ik heb geen rooie duit

Refrein:***Het is tijd, de hoogste tijd******U wordt bedankt voor weer een dag gezelligheid******Dag mevrouw en dag meneer. U komt hier toch weer?***

La la la la la la la.....

De kelner roept kom op nou mensen, 't is de hoogste tijd
ook ik heb een gezin

Want zij weet hoe laat we sluiten, kom ik thuis te laat

Mag ik er niet meer in

Nog een mop en even lachen, dan is het voorbij

De zaak die is weer leeg

Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond

De jukebox die plots zweeg

Refrein:

La la la la la la la.....