

Ik hou van Spanje

Refrein:

*Ik hou van Spanje aan de Mediterrané
We spreken Spaans daar wel een zinnetje of twee
Daar waar we buiten zitten op een leuk terras
Genietend van een vino in ons koele glas
Ik hou van Spanje ben er echt wel voor gezwicht
Want hier in Spanje blijft de plu vaak dicht
Gezond van lijf en geest als je in Holland bent geweest
Hou ik van Spanje toch het allermeest*

Spanje, met je palmen en je stranden
Ja we mogen er graag landen
Met de club echt ver van huis
Spanje waar wij ons hart verpanden
Ondanks And're mooie landen
Voelen wij ons hier ook thuis

Refrein:

Spanje, met de siesta's en paella
Dat is wennen ja dat wel ja
Maar we passen ons graag aan
Spanje, met je helder blauwe luchten
Pensionados kou ontvluchten
En liefst niet naar huis toe gaan

Refrein: