

## Aan de Amsterdamse grachten

---

Muzikaal intro

***Refrein:***

***Aan de Amsterdamse grachten  
heb ik heel mijn hart voor altijd verpand  
Amsterdam vult mijn gedachten  
als de mooiste stad van ons land  
Al die Amsterdamse mensen,  
al die lichtjes 's avonds laat op het plein  
Niemand kan zich beter wensen  
dan een Amsterdammer te zijn***

Er staat een huis aan de gracht in oud Amsterdam  
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam  
Nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor  
En die heerlijke zolder werd tot kantoor  
Alleen de bomen dromen, hoog boven het verkeer  
En over het water gaat er een bootje net als weleer

***Refrein:***