

Nummer	titel	Versie	Tijd
01	Aan de Amsterdamse grachten	februari 2025	2m 5s
02	Oh when the Saints	februari 2025	2m 10s
03	Brandend zand	februari 2025	
04	Oh Carol	februari 2025	2m 30s
05	Ik ben vandaag zo vrolijk	februari 2025	
06	Heb je even voor mij	februari 2025(2)	2m 33s
07	La bamba	februari 2025	2m 1s
08	Ik hou van Spanje	februari 2025	5m 5s
09	Katinka	februari 2025	
10	Kleine café aan de haven	februari 2025	3m 58s
11	Qué será será	februari 2025	2m 5s
12	Laatste rondje	maart 2025	
13	Morning has broken	februari 2025	
14	Opzij opzij opzij	maart 2025	2m 25s
15	Paloma blanca	februari 2025	2m 48s
16	Sofietje	februari 2025(2)	2m 14s
17	Bye bye love	februari 2025	2m 21s
18	We'll meet again	februari 2025	
19	Zeven dagen lang	februari 2025	
20	Het is weer voorbij die mooie zomer	maart 2025	
21	E viva España	maart 2025(2)	3m 45s
22	Kom van dat dak af	maart 2025(2)	2m 7s
23	Zeg niet nee	maart 2025	
24	Ritme van de regen	februari 2025	
25	De colores	februari 2025	1m 53s
26	Dans je de hele nacht met mij	maart 2025	
27	House of the rising sun	februari 2025	3m 25s
28	Cielito Lindo	februari 2025	
29	Land van Maas en Waal	februari 2025	
30	Banana boat song	februari 2025	

Repertoirelijst

El Canto de la Vida

00

Nummer	titel	Versie	Tijd
31	Ramona	maart 2025	2m 34s
32	Venus	maart 2025	
33	Marina	maart 2025(2)	3m 3s

Aan de Amsterdamse grachten

Muzikaal intro

Refrein:

***Aan de Amsterdamse grachten
heb ik heel mijn hart voor altijd verpand
Amsterdam vult mijn gedachten
als de mooiste stad van ons land
Al die Amsterdamse mensen,
al die lichtjes 's avonds laat op het plein
Niemand kan zich beter wensen
dan een Amsterdammer te zijn***

Er staat een huis aan de gracht in oud Amsterdam
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam
Nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor
En die heerlijke zolder werd tot kantoor
Alleen de bomen dromen, hoog boven het verkeer
En over het water gaat er een bootje net als weleer

Refrein:

Oh when the Saints

Refrein:

*Oh, when the Saints go marching in
 Oh, when the Saints go marching in
 Oh, Lord I want to be in that number
 When the Saints go marching in*

Oh, when the sun refuse to shine
 Oh, when the sun refuse to shine
 Oh, Lord I want to be in that number
 When the sun refuse to shine

Oh, when they crown Him Lord of all
 Oh, when they crown Him Lord of all
 Oh, Lord I want to be in that number
 When they crown Him Lord of shine

O, when they gather round the throne
 O, when they gather round the throne
 Oh, Lord I want to be in that number
 When they gather round the throne

Refrein:

When the Saints go marching in (3 x herhalen)

Brandend zand

Refrein:

***Brandend zand en een verloren land
En een leven vol gevaar
Brandend zand berooft je bijna van 't verstand
En dat alles komt door haar***

Zwarte Dino, jij wou Nina
Die met Rocco was verloofd
En toen Rocco werd gevonden
Werd jouw onschuld niet geloofd

Refrein:

In de haven van Marseille
Danst jouw Nina nu voor geld
Slechts de golven zingen zachtjes
Wat van Dino wordt verteld

Refrein:

***Refrein : (laatste zin is afwijkend)
Brandend zand en een verloren land
En een leven vol gevaar
Brandend zand berooft je bijna van 't verstand
En dat alles komt door***

(Direct)

Na na na nanana nanananananana

Oh Carol

Oh Carol,
I am but a fool
Darling I love you
Tho' you treat me cruel
You hurt me,
and you make me cry
But if you leave me
I will surely die

Refrein:

***Darling, there will never be another
Cause I love you so
Don't ever leave me
Say you'll never go
I will always want you for my sweetheart
No matter what you do
Oh Carol,
I am so in love with you***

(Solo)

Oh Carol,
I am but a fool
Darling I love you
Tho' you treat me cruel
You hurt me,
and you make me cry
But if you leave me
I will surely die

Refrein:

Ik ben vandaag zo vrolijk

Ik ben vandaag zo vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Ik ben behoorlijk vrolijk
Zo vrolijk was ik nooit

Ik was wel vaker vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Maar zo behoorlijk vrolijk
Was ik tot nu toe nooit

Soms ben ik ongelukkig
Ontzettend ongelukkig
Soms ben ik ongelukkig
Dan sterf ik van verdriet

Soms ben ik wat neurotisch
Psychotisch en chaotisch
Labiël en neogotisch
Maar vandaag dus niet

Ja, ik ben vandaag zo vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Ik ben behoorlijk vrolijk
Zo vrolijk was ik nooit

Ik was wel vaker vrolijk
Zo vrolijk, heel vrolijk
Maar zo behoorlijk vrolijk
Was ik tot nu toe nooit

Soms ben ik wat neurotisch
Psychotisch en chaotisch
Labiël en parasotisch
Maar vandaag dus niet

Heb je even voor mij

La la la la (etc.....)

Ik kwam jou tegen - oweehoo
 Jij was verlegen - oweehoo
 Ik loop nu al dagen - oweehoo
 Want ik wil je wat vragen - oweehoo

Refrein:

∨: Heb je even voor mij (M: Heb je even voor mij)

∨: Maak wat tijd voor me vrij (M: Maak wat tijd voor me vrij)

Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach

Alleen jij maakt me blij

∨: Heb je even voor mij (M: Heb je even voor mij)

∨: Maak wat tijd voor me vrij (M: Maak wat tijd voor me vrij)

Zeg me wat ik moet doen want ik wacht op die zoen

Kom vanavond bij mij

Ik zit te dromen - oweehoo
 Of jij zult komen - oweehoo
 Laat het me weten - oweehoo
 Ik kan jou niet vergeten - oweehoo

Refrein:

La la la la la la.....

La Bamba

Para bailar La Bamba
Para bailar La Bamba
Se necesita una poca de gracia
Una poco de gracia
Pa'mi, pa'ti, ay arriba, ay arriba
Y arriba, y arriba
Port ti seré, por ti seré, por ti seré

Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitán
Soy capitán, soy capitán
Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba, bamba, bam

1 x Herhalen vanaf begin

Ik hou van Spanje

Refrein:

*Ik hou van Spanje aan de Mediterrané
We spreken Spaans daar wel een zinnetje of twee
Daar waar we buiten zitten op een leuk terras
Genietend van een vino in ons koele glas
Ik hou van Spanje ben er echt wel voor gezwicht
Want hier in Spanje blijft de plu vaak dicht
Gezond van lijf en geest als je in Holland bent geweest
Hou ik van Spanje toch het allermeest*

Spanje, met je palmen en je stranden
Ja we mogen er graag landen
Met de club echt ver van huis
Spanje waar wij ons hart verpanden
Ondanks And're mooie landen
Voelen wij ons hier ook thuis

Refrein:

Spanje, met de siesta's en paella
Dat is wennen ja dat wel ja
Maar we passen ons graag aan
Spanje, met je helder blauwe luchten
Pensionados kou ontvluchten
En liefst niet naar huis toe gaan

Refrein:

Katinka

Elke morgen om half negen
 Komen wij Katinka tegen
 Rode muts en blonde lok
 Hel geel truitje, blauwe rok

Maar ze trippelt zwijgend naast haar ma
 Daarom zingen alle jongens haar verlangend na

Refrein:

***Kleine kokette Katinka
 Kijk nou eens een keertje om
 Stiekempjes over je schouder
 Je ma ziet het toch niet dus kom
 Kleine kokette Katinka
 Ben je verlegen misschien
 We willen zo graag nog heel even
 Een glimp van je wipneusje zien***

Elke morgen zon of regen
 Komen wij Katinka tegen
 Hakjes tik-tak op de stoep
 Korte rok met nauwe coup

Maar haar blik verraad geen nee of ja
 Daarom zingen alle jongens haar verlangend na

Refrein:

Het kleine café aan de haven

De avondzon valt over straten en pleinen
De gouden zon zakt in de stad
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen
Ze hebben de dag weer gehad
De neonreclame die knipoogt langs ramen
Het motregent zachtjes op straat
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek
Uit een deur die nog wijd open staat

Refrein:

***Daar in dat kleine café aan de haven
Daar zijn de mensen gelijk en tevree
Daar in dat kleine café aan de haven
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee***

De toog is van koper, toch ligt er geen looper
De voetbalclub hangt aan de muur
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox
Een pilsje dat is-t-er niet duur
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm
Geen monsieur of madam maar WC
Maar 't glas is gespoeld in 't helderste water
Ja, het is daar een heel goed café

Refrein:

Daar in dat kleine café aan de haven

Daar zijn de mensen gelijk en tevrede

Daar in dat kleine café aan de haven

Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee

De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier
opgelost voor altijd.

Op de rand van een bierviltje staat daar de rekening of je
staat in het krijt.

Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is er een hard
gekookt ei.

De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja de mensen
die zijn daar nog blij.

Refrein: (2x)

Qué será, será

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty? Will I be rich?
Here's what she said to me

Refrein:

Qué será, será

Whatever will be, will be

The future's not ours to see

Qué será, será

What will be, will be

When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day
Her's what my sweetheart said

Refrein:

Now I have children of my own
They ask their mother, what will it be
Will I be handsome? Will I be rich?
I tell them tenderly

Refrein:

Intro: Refrein niet zingen

De kastelein schenkt nog wat in en kijkt dan op zijn klok
het is de hoogste tijd
Iedereen drinkt snel zijn glas leeg, de laatste wordt getapt
een jukebox die plots zweeg
't Is de hoogste tijd wordt er geroepen uit de hoek
de bonnen liggen klaar
Ach mag ik vandaag poffen vraagt een mannenstem
betaal jij morgen maar

Refrain:

Het is tijd, de hoogste tijd

U wordt bedankt voor weer een dag gezelligheid

Dag mevrouw en dag meneer. U komt hier toch weer?

Er wordt aan de bel getrokken, de laatste is van mij
dan gaan we snel naar huis
Nou vooruit de allerlaatste, wie denkt er aan mij
ik heb toch ook een thuis
Aan de tafel in de hoek daar zit een man alleen
en staart voor zich uit
Straks wordt hij weer snel vergeten, hij denkt waar kan ik heen
ik heb geen rooie duit

Refrein:***Het is tijd, de hoogste tijd******U wordt bedankt voor weer een dag gezelligheid******Dag mevrouw en dag meneer. U komt hier toch weer?***

La la la la la la la.....

De kelner roept kom op nou mensen, 't is de hoogste tijd
ook ik heb een gezin

Want zij weet hoe laat we sluiten, kom ik thuis te laat
mag ik er niet meer in

Nog een mop en even lachen, dan is het voorbij
de zaak die is weer leeg

Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond
de jukebox die plots zweeg

Refrein:

La la la la la la la.....

Morning has broken

Refrein:

*Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing, fresh from the world*

Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven
Like the first dewfall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness, where His feet pass

Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God's recreation of the new day

Refrein:

Opzij, opzij, opzij

Maak plaats, maak plaats, maak plaats

Wij hebben ongelofelijke haast

Opzij, opzij, opzij

Want wij zijn haast te laat

Wij hebben maar een paar minuten tijd

Refrein:

We moeten rennen, springen, vliegen,

Duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

We kunnen nu niet blijven

We kunnen nu niet langer blijven staan

Een andere keer misschien

Dan blijven we wel slapen

En kunnen dan misschien als het echt moet

Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten

Nou dag tot ziens, adieu het ga je goed

Refrein:

*We moeten rennen, springen, vliegen,
Duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan
We kunnen nu niet blijven
We kunnen nu niet langer blijven staan*

Opzij, opzij, opzij
Maak plaats, maak plaats, maak plaats
Wij hebben ongelofelijke haast
Opzij, opzij, opzij
Want wij zijn haast te laat
Wij hebben maar een paar minuten tijd

Refrein:

Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen
En kunnen dan misschien als het echt moet
Wat over koetjes voetbal en de lotto praten
Nou dag tot ziens adieu het gaat je goed

Refrein:

Een andere keer misschien!

Opzij, opzij, opzij

Maak plaats, maak plaats, maak plaats

Wij hebben ongelofelijke haast

Opzij, opzij, opzij

Want wij zijn haast te laat

Wij hebben maar een paar minuten tijd

Refrein:

We moeten rennen, springen, vliegen,

Duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

We kunnen nu niet blijven

We kunnen nu niet langer blijven staan

Een andere keer misschien

Dan blijven we wel slapen

En kunnen dan misschien als het echt moet

Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten

Nou dag tot ziens, adieu het ga je goed

Refrein:

*We moeten rennen, springen, vliegen,
Duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan
We kunnen nu niet blijven
We kunnen nu niet langer blijven staan*

Een andere keer misschien
Dan blijven we wel slapen
En kunnen dan misschien als het echt moet
Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten
Nou dag tot ziens, adieu het ga je goed

Refrein:

Opzij, opzij, opzij
Maak plaats, maak plaats, maak plaats
Wij hebben ongeloofelijke haast
Opzij, opzij, opzij
Want wij zijn haast te laat
Wij hebben maar een paar minuten tijd

Refrein:

!Een andere keer misschien!

Paloma blanca

When the sun shines on the mountains
And the night is on the run
It's a new day, it's a new way
And I fly up to the sun

I can feel the morning sunlight
I can smell the new-morn hay
I can hear God's voices calling
From my golden skylight way

Refrein:

***Una paloma blanca
I'm just a bird in the sky
Una paloma blanca
Over the mountains I fly
No one can take
My freedom away***

Once I had my share of losing
Once they locked me on a chain
Yes, they tried to break my power
Oh, I still can feel the pain

Refrein:

When the sun shines on the mountains
And the night is on the run
It's a new day, it's a new way
And I fly up to the sun

Refrein:

Sofietje

Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje
 Op een Amsterdams terras
 Zij was Hollands als het gras
 Als een molen aan een plas
 Ik wist niet wat ik moest zeggen
 Uit moest leggen
 Iets wat Cupido wel weet
 Dat ze mij meteen iets deed
 Meteen iets deed

Refrein:

*Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn
 In Helsinki, in Londen, in Berlijn
 Waar ik op de wijde wereld was
 Ze mochten er wel zijn
 Maar de mooiste van de mooiste is Sofie
 In de liefde is ze zeker een genie
 Want zo'n meisje als Sofietje is een lentesymfonie*

In haar stem hoor ik een liedje, melodietje
 't Is een liedje met een lach
 Dat ik hoor sinds ik haar zag
 Sinds ik haar zag

Refrein:

Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje
 Op een Amsterdams terras
 Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was

Bye-bye love

Refrein:

*Bye-bye love, bye-bye happiness
Hello loneliness, I think I'm gonna cry
Bye-bye love, bye-bye sweet caress
Hello emptiness, I feel like I could die
Bye-bye my love, goodbye*

There goes my baby with someone new
She sure looks happy, I sure am blue
She was my baby 'til he stepped in
Goodbye to romance that might've been

Refrein:

I'm through with romance, I'm through with love
I'm through with countin' the stars above
And here's the reason that I'm so free
My lovin' baby is through with me

Refrein:

(+)

Bye-bye my love, good bye (2x)

We'll meet again

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
Till the blue skies drive the dark clouds far away

So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won't be long
They'll be happy to know
That as you saw me go
I was singing this song

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day

(Herhalen vanaf begin)

(+)

But I know we'll meet again some sunny day (2x)

Zeven dagen lang

(✓) Wat zullen we drinken, zeven dagen lang
 Wat zullen we drinken, wat een dorst

(M) Wat zullen we drinken, zeven dagen lang
 Wat zullen we drinken, wat een dorst

(A) Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen
 (2x) Sla het vat maar aan. Ja drinken we samen, niet alleen

(✓) Dan zullen we werken, zeven dagen lang
 Ja zullen we werken voor elkaar

(M) Dan zullen we werken, zeven dagen lang
 Ja zullen we werken voor elkaar

(A) Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen
 (2x) Zeven dagen lang. Ja werken we samen, niet alleen

(✓) Eerst moeten we vechten, niemand weet hoelang
 Eerst moeten we vechten voor ons belang

(M) Eerst moeten we vechten, niemand weet hoelang
 Eerst moeten we vechten voor ons belang

(S) Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen
 (2x) Samen staan we sterk. Ja vechten we samen, niet alleen.

Na-na-na naa na naa

Na na-na na-na naa na-naa

Na-na-na-na-na na-na naa na

Na-na naa na na-na-na-na-na-na-na-na-na-naa

Je hebt 'r al maandenlang naar uitgekeken
 Die kouwe winter wou maar eerst niet om
 Traag en langzaam kropen langs de weken
 Maar eindelijk daar was 'ie toch de zon

De nachten kort, de dagen lang
 De ochtend vol van vogelzang
 't Scherpe hoge zoemen van een muggg
 Dan denk je: "Ha daar is-t-ie dan"
 Dit wordt minstens een zomer van een eeuw
 Maar lieve mensen, oh, wat gaat dat vlug

Refrein:

't Is weer voorbij die mooie zomer

Die zomer die begon zowat in mei

Ha, je dacht dat er geen einde aan zou komen

Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

De wereld was toen vol van licht en leven
 Van haringgeur vermengd met zonnebrand
 'n Parasol om 't felle licht te zeven
 En in je kleren schuurde zacht het zand

We speelde golf en jeu de boules
 We zonden zalig in een stoel
 We dreven met een vlot op de rivier
 We werden wekenlang verwend
 Maar ach aan alles komt 'n end
 Nu zit ik met m'n dia's in de regen hier

Refrein:

***'t Is weer voorbij die mooie zomer
 Die zomer die begon zowat in mei
 Ha, je dacht dat er geen einde aan zou komen
 Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij***

Na-na-na naa na naa
 Na na-na na-na naa na-naa
 Na-na-na-na-na na-na na naa na
 Na-na naa na na-na-na-na-na-na-na-na-na-naa

Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen
 'k Heb 's nachts allang weer m'n pyjama aan
 Dan had je 's in juli moeten komen
 Toen sliepen we 's nachts buiten op het strand

En 's morgens vissen in de zon
 En zwemmen zover als je kon
 We voeren met 'n boot 'n end op zee
 't Is jammer dat het over ging
 't Is allemaal herinnering
 Daar doen we 't dan de hele winter maar weer mee

Refrein:

!Olé!

Na die mooie, warme reis door 't zonnige Spanje
Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans
Heel m'n kamer straalt van rood en van oranje
De felle kleuren van de Spaanse zon en maan
De Spaanse furie heeft me zo geraakt
Dat temperament veroverde m'n hart

Refrein:

Ik hou van dansen en muziek (e viva España)

Van oude trots en romantiek (e viva España)

Een serenade aan 't balkon (e viva España)

Geef mij maar alle dagen zon (España por favor)

In mijn handen klepperen de castagnetten
En de flamenco die stamp ik met mijn voet
Ik draag enkel Andalusische toiletten
En op m'n hoofd staat een grote, zwarte hoed
Bij Spaanse vino en gitaarmuziek
Beleef ik steeds weer echte romantiek

Refrein:

Ik hou van dansen en muziek (e viva España)

Van oude trots en romantiek (e viva España)

Een serenade aan 't balkon (e viva España)

Geef mij maar alle dagen zon (España por favor)

Nu zit ik weer eenzaam in m'n eigen kamer

Terwijl de regen m'n dromen overspoelt

'k zou de muren willen wegslaan met een hamer

Want er is niets meer wat m'n Spaanse vuur nog koelt

Met bandarillos stevig in de hand

Verjaag ik kou en regen uit ons land

Refrein:

Lalaala lalalalalaa (e viva España)

Lalaala lalalalalaa (e viva España)

!Olé!

Kom van dat dak af

Hé, Hé, Hé,

Refrein:

Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer

Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af

'k Waarschuw niet meer

Kom van dat dak af, dat was de laatste keer

Janne Jansen zijn vrouw was een koorddanseres
 Maar bij gebrek aan een touw, krom ze op het bordes
 Het eten wordt koud en Janne Jansen werd heet
 En in de straat weerklonk zijn kreet:

Refrein:

Janne Jansen werd kwaad en zei aan is de boot
 Kom van dat dak af of je gaat in de goot
 Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad
 Weerklonk het in de straat:

Refrein:

Jééé

Jeah, van dat dak af, hohohohoheh, van dat dak af
 Van dat dak af, hé kom van dat dak af
 Van dat dak af, 'k waarschuw niet meer

!KOM ER ÁÁÁFFFFFF!

Zeg niet nee

Zeg niet nee-ee-ee-ee

Zeg niet nee-ee-ee-ee

Als ik vraag: Ga je mee

Zeg dan niet nee-hee-hee maar zeg ja

Refrein:

Zeg niet nee-ee-ee-ee

Zeg niet nee-ee-ee-ee

Als ik vraag om een zoen

Zeg dan niet; nee niet doen, maar zeg ja

Jij bent steeds in mijn gedachten

Van 't moment dat ik je ke-hen

En ik wil beslist niet wachten

Tot ik vijfenta-ha-chtig ben

Refrein:

'k Zal je in mijn armen nemen

Want ik heb zo 't idee-hee

Als ik jou eenmaal gekust heb

Zeg je zeker nooit meer nee

Refrein: (2x)

Ritme van de regen

Refrein:

Zachtjes tikt de regen op m'n zolderraam

't Ritme van de eenzaamheid

Die regen zegt we waren zo gelukkig saam

Maar nu is dat verleden tijd

De regen valt bij stromen, 't is een trieste dag

Want je liet me staan alleen

Ik ken nu de betekenis van tegenslag

Omdat je met mijn hart verdween

Kom vertel me regen wat je doet

Zeg maak je 't tussen ons een beetje goed

Ik heb niks aan een ander

Want ik hou alleen maar van haar

De regen valt bij stromen, 't is een trieste dag

Want je liet me staan alleen

Ik ken nu de betekenis van te-gen-slag

Omdat je met mijn hart verdween

Instrumentaal tussenspel

Kom vertel me regen wat ik voel

Maak haar hartje vurig want ze is zo koel

Vraag beste regen aan de zon hoe of je dat doet

Refrein:

(+)

Oooh luister naar die rehegenbui

Pille pelle, pille pelle

Ohohoho luister luister naar die regenbui

Pille pelle pille pelle ohohoho

De Colores

Instrumentaal íntro (Accordeon)

De colores,
De colores se visten los campos en la primavera

De colores,
De colores son los pajaritos que vienen de afuera

De colores,
De colores es el arco iris que vemos lucir

Refrein: (2x)

***Y por eso los grandes amores de muchos colores
Me gusten a mi***

Instrumentaal tussenspel (2x)

Canta el gallo, canta el gallo
Con el quiri, quiri, quiri, quiri quiri

La gallina,
La gallina con el cara, cara, cara, cara, cara

Los polluelos,
Los polluelos con el pio, pio, pio, pio pi

Refrein: (2x)

Dans je de hele nacht met mij

La lala lala lala la.....

Dans je de hele nacht met mij?

Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij?

Dit moet een feest zijn dat ik graag vieren zou

Alleen, alleen met jou

Refrein:

En daarom dans toch de hele nacht met mij!

Als dit een droom is dan droom ik jou er bij

En voor de zon komt heb jij allang gezegd

Die droom van jou is niet zo slecht

Ja, die droom van jou en mij is echt!

Dans je de hele nacht met mij?

Want de muziek brengt de liefde dichterbij

Met jou te dansen vind ik zaligheid

‘k Heb maling aan de tijd

Refrein:

La lala lala lala la.....

The house of the rising sun

Refrein:

There is a house in New Orleans

They call the risin' sun

And is's been the ruin of many a poor boy

And God, I know I'm one

My mother was a tailor

She sewed my new blue jeans

My father was a Gamblin' man

Down in New Orleans

Now, the only thing a gambler needs

Is a suitcase and a trunk

And the only time that he's satisfied

Is when he's all a-drunk

Oh, mother, tell your children

Not to do what I have done

Spend your live in sin and misery

In the house of the risin' sun

Well, now one foot of the platform

The other foot on the train

I'm going back to New Orleans

To wear that ball and chain

Refrein:

CIELITO LINDO

De la Sierra Morena
Cielito lindo, vienen bajando
Un par de ojitos negros,
Cielito Lindo, de contrabando

Ese lunar que tienes,
Cielito lindo, junto a la boca,
No se lo des a nadie,
Cielito Lindo, que a mi me toca.

Refrein: (2x)

Ay, ay , ayay,

Canta y no llores

*Porque cantando s'alegran,
Cielito Lindo, los corazones.*

Alles 1 x herhalen

Onder de groene hemel in de blauwe zon
Speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land
Van Maas en Waal

Ik loop gearmd met een kater voorop
Daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop
En dan de grote snoeshaan, die legt een glazen ei
Wanneer je 't schudt dan sneeuwt 't op de Egmondse abdij
Ik reik een meisje mijn koperen hand
Dan komen er twee Moren met hun slepen in de hand
Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar
Die trouwt met de vingerhoed ze houden van elkaar

En onder de purp'ren hemel in de bruine zon
Speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land
Van Maas en Waal

We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt
Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt
We staken alle kerken met brandewijn in brand
't Is koudvuur dus 't geeft niet en het komt niet in de krant
Het leed is geleden, de horizon schijnt
Wanneer de doden dronken zijn en pierlala verdwijnt
Dan steken we de loftrumpet en ook de dikke draak
En eten 's avonds zandgebak op 't feestje bij Klaas Vaak

En onder de gouden hemel in de zilveren zon
Speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachahahahahahaa
Het land van Maas en Waal
Van Maas en Waal
Van Maas en Waal
Van Maas en Waal

Banana boat song**(Blad 1/2)***(M: = Mannen, Alten en vrouwentenoren)**(A capella)*

S: Day-o, day-ay-o

Koor: Daylight come and me wan' go home

S: Day-me say day, me say day-o (6x)

Koor: Daylight come and me wan' go home

M: Work all night on a drink o' rum (*Muziek zet in*)

Koor: Daylight come and we wan' go home

M: Stack banana till the morning come

Koor: Daylight come and we wan' go home

M: Come Mr. Tallyman, tally me banana

Koor: Daylight come and we wan' go home

M: Come Mr. Tallyman, tally me banana

Koor: Daylight come and we wan' go home

Refrein:***M: Lift six foot, seven foot, eight foot bunch******Koor: Daylight come and we wan' go home******M: Six foot, seven foot, eight foot bunch******Koor: Daylight come and we wan' go home***

S: Day-o, me say day-o

Koor: Daylight come and me wan' go home

S: Day-me say day, me say day (6x)

Koor: Daylight come and me wan' go home

Banana boat song**(Blad 2/2)**

M: A beautiful bunch a'ripe banana
 Koor: Daylight come and me wan' go home
 M: Hide the deadly Black Tarant'la
 Koor: Daylight come and me wan' go home

Refrein:

M: Lift six foot, seven foot, eight foot bunch
Koor: Daylight come and we wan' go home
M: Six foot, seven foot, eight foot bunch
Koor: Daylight come and we wan' go home

S: Day-o, me say day-o
 Koor: Daylight come and me wan' go home
 S: Day-me say day, me say day (6x)
 Koor: Daylight come and me wan' go home

M: Come Mr. Tallyman, tally me banana
 Koor: Daylight come and we wan' go home
 M: Come Mr. Tallyman, tally me banana
 Koor: Daylight come and we wan' go home

(A capella, uitstervend)

S: Day-o, day-ay-o
 Koor: Daylight come and me wan' go home
 S: Day-me say day, me say day (6x)
 Koor: Daylight come and me wan' go home

Ramona

(Intro door gitaar)

Ramona, I hear the mission bells above
 Ramona, they're ringing out the song of love

Refrein:

*I press you, caress you
 And bless the day you taught me to care
 To always remember
 The rambling rose you wear in your hair*

Ramona, when day is done you hear my call
 Ramona, we'll meet besides the waterfall

I'll dread the dawn
 When I awake to find you gone
 Ramona,
 I need you my own

(Tussenspel: Saxofoon of accordeon)

Refrein:

Ramona, when day is done you hear my call
 Ramona we'll meet besides the waterfall

I'll dread the dawn
 When I awake to find you gone
 Ramona,
 I need you my own (3x)

(Gitaar intro)

A goddess on a mountain top
 Was burning like a silver flame
 The summit of beauty and love
 And Venus was her name

(Kort gitaar tussenspel)

Refrein:

She's got it

Yeah, baby, she's got it

Well, I'm your Venus

I'm your fire, at your desire

Well, I'm your Venus

I'm your fire, at your desire

(Gitaar solo)

← Als er 2 gitaren zijn

Her weapons were her crystal eyes
 Making every man mad
 Black as the dark night she was
 Got what no one else had, whoa!

Refrein:***She's got it******Yeah, baby, she's got it******Well, I'm your Venus******I'm your fire, at your desire******Well, I'm your Venus******I'm your fire, at your desire***

(Gitaar tussenspel)

AAAAH, AAAAH (2x)

(Kort gitaar tussenspel)

Refrein:

(Gitaar Outro = intro)

(A): In Spanje in het zonnige Sevilla
Daar woont een lieve schat ze heet Marina
Ze danst in het café “la Cucaracha”
’t Is daar ’s avonds altijd even vol
Je vindt er praktisch iedere torero
Die zwaaien dan geestdriftig hun sombrero
En roepen luid:

(M): ”Marina yo te quiero”

(A): Zo maakt zij iedereen het hoofd op hol

(A): Refrein:

Marina, Marina, Marina
Kom dans nog een keertje met mij
Marina, Marina, Marina
Dan maak je mijn hartje zo blij
Als ik jou zie draaien
Met je rokken zwaaien
Dan sta ik in lichtelaaie
Dat doet m’n temperament
En wil je met me trouwen
Laat ik een villa bouwen
Ja het zal je nooit berouwen
Wanneer je bij me bent

(A): De centjes blijven steeds maar binnenstromen
 Want elke Don José bleef daar graag komen
 Voor hen was zij het meisje van hun dromen
 Maar toch ging zij met geen van allen mee
 Tenslotte dorst 't een van hen te wagen
 Hij ging Marina om haar handje vragen
 Haar antwoord maakte hem totaal verslagen
 Ze zei:

(V): "Ik trouw met de baas van het café"

(A): Refrein:

Marina, Marina, Marina
Kom dans nog een keertje met mij
Marina, Marina, Marina
Dan maak je mijn hartje zo blij
Als ik jou zie draaien
Met je rokken zwaaien
Dan sta ik in lichtelaaie
Dat doet m'n temperament
En wil je met me trouwen
Laat ik een villa bouwen
Ja het zal je nooit berouwen
Wanneer je bij me bent
 (+)

Wanneer je bij me bent
 Wanneer je bij me bent